

# SİNİFTAN TASAN ÖYKÜLER

KÜTÜPHANEÇİLİK KULÜBÜ  
2023-2024

# içindekiler

TARIHE YOLCULUK  
BABAMIN KUKLALARI  
SAD CHILD  
KITTY  
TATLI YOLCULUK  
DAHA İYİ BİR DÜNYA  
HASTANE  
LİANIN DÜNYASI  
TUHAF BİR GECE  
SIRA SİZDE  
HİKAYE TAMAMLAMA  
ŞİİR YAZALIM  
RESMİN ANLATTIKLARI

SAYFA 1  
SAYFA 2  
SAYFA 3  
SAYFA 4  
SAYFA 5  
SAYFA 6  
SAYFA 7  
SAYFA 8  
SAYFA 9  
SAYFA 10  
SAYFA 11  
SAYFA 12  
SAYFA 13

\*ESER İÇERİSİNDEKİ HİKÂYE GÖRSELLERİ YAPAY ZEKA  
UYGULAMASI İLE BİZİM TARAFIMIZDAN OLUŞTURULMUŞTUR.\*

# TARIHE YOLCULUK



Merhaba, ben Yavuz. Ben Hititlerin başkenti Hattuşaş'ta yaşıyorum. Burada "anal" adını verdığımız yıllıkları yazıyorum. Böylece yaşanan olayları kayıt altında tutuyoruz. Geçenlerde devletimiz Suriye hakimiyeti için bir ordu hazırlayarak bölgeye gönderdi. Çok heyecanlıydım.

Bir süre sonra gelen haber ile savaşı iki tarafın da kazanmadığını ancak aralarında bir antlaşma yaptıklarını öğrendik. Antlaşmanın adı Kadeş idi. Bu aynı zamanda bu tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma oldu.

Bizim yaşadığımız yerde şehrin girişinde bir aslanlı kapı var. Gerçekten görmennizi isterdim. Çok ihtişamlı ve hayret uyandırıyor. Şehre girdiğinizde sizi kalabalık ve samimi bir hayat karşılıyor. İnsanlar burada uyum içinde yaşıyorlar. Aynı zamanda devletimiz yaşadığımız dönemde Anadolu'daki en güçlü devlettir. Ayrıca burası bir imparatorluk.

Size burada bir günde nasıl geçirdiğimden de bahsetmek istiyorum. Sabah erkenden uyanırmı. Ailemle birlikte tarlaya giderim ve öğle sicağına kadar burada çalışırız. Bazen buradaki arkadaşlarımla mola verdığımızda taş oyunları oynarız. Öğleden sonra ev yapımında çalışmak için yaşadığımız yere geri döneriz. Akşam annemden izin alabilirse yine evimizin yakınında arkadaşlarımla oyun oynamaya çıkarım. Genellikle tahilla yapılan hafif sulu yemekleri ve ateşte pişirilen buğday ekmeğini yeriz. Belli zamanlarda eğlenceler olur, onlara katılırlız. Sizlere tarihin bu bölümünden sevgilerimi iletiyorum, dilerim meraklılarınızı gidermişimdir.

**YAVUZ MEYDAN  
5-C**

# BABAMIN KUKLALARI



O sabah dolabımın kapağını açıp kukla koleksiyonuma bir göz attım. Aslında benim koleksiyonum bile değildi. Babamındı. Bana hep "Yaşlanıp vefat ettiğimde bnlara sen bakıp işimi devralacaksın. Ailemizin kuklacılık geleneğini devam ettireceksin" derdi. Eh... Bazı şeyler beklenmedik zamanlarda yaşanabiliyormuş. Babamın cenazesinde hiç ağlamadım. Ona zaten pek de hayran değildim. Çocukken kukla koleksiyonunun önünden bile geçsem gözümün yaşına bakmaz, beni durmadan azarlardı. Ayrıca annem de ben de bilirdik ki evde yanın çıksa babam bizden önce kuklalarına koşardı.

Nihayet kendimi derin düşüncelere dalmaktan son anda kurtardım. Dolabın kapağını öfkeyle kapattım. Asla bir kuklaçı olmayacaktım. Asla... Birkaç saat sonra hepsini bir kutuya doldurup arabaya attım ve ormana doğru sürdüm. Sonunda bir açıklık buldum. Hızlıca arabadan indim ve bir ateş yakmaya koymurdum. Alevler istedigim kivama geldiğinde tüm kuklaları üstüne fırlattım. Tüm işlem bitip öfkem biraz da olsa durulduğunda yaktığım ateş söndürüp eve döndüm. Akşam olmak üzereydi. Annem uyuyordu. Odama giriip yatağa uzandım. Sırtüstü yatarken yavaşça gözlerimi kapattım. Bir anda görüntüde bir kukla belirdi. Buna yemin edebilirim. Aniden panikle gözümü açıp istemsizce etrafa baktım. Hiçbir şey yoktu. Sonra uykuya öyle bastırıldı ki dalıp gittim. Rüyamda kuklalar gördüm. İlerleyen günlerde de gerçekten oyuncakçılarda, parklardaki çocukların evlerinde, gittiğim tiyatronun duvarında... Yani bir anıyla vedalaşmak için onu yakmak yetmiyormuş. İçimizde yer eden şeyler hayatımız boyunca bize kendilerini hatırlatıyormuş. Çocukken öfkeme sebep olan o kuklalar zamanla babamın bir yerlerden göz kirpması gibi gelmeye başladı bana. Sonrası tebessüm ve çocuksu hisler...

**SUMRU AKYÜZ**  
**6-D**

# SAD CHILD



Sad Child'in gerçek adı Sally. Sally on yaşında bir kız. Annesi çok küçükken onu maddi durumu olmadığı için çocuk yurduna bırakmak zorunda kalmıştı. Sally en az 6 yıldır oradaydı ve orada başına gelen zorbalıklardan kurtulmak istiyordu. Bir akşam arkadaşları Georgina ve Luly ile kaçma planı yaptılar. Bir sonraki günün gecesinde oradan kaçacaklardı. Gece olduğunda ve herkes uyuduğunda sessizce koridora çıktılar. Koridorda bekleyen gece bekçisinin dikkatini dağıtmak için ufak bir düğmeyi yerden koridora doğru fırlattılar. Bekçi bir anda sesin geldiği tarafa yöneldi. Bu sırada Sally ve arkadaşları sessiz ama hızlı adımlarla bir alt kata indirler. Burada da bir görevli vardı. Aynı taktiği uygulayarak zemin kata ulaştılar. Tam arka taraftaki büyük kapıya yönelecekken görevlilerden birinin bağırarak onlara doğru koştuğunu gördüler. Hızlıca kapının kulpunu döndürerek demir kapıyı araladılar ve bahçeye doğru koşmaya başladılar. Bahçe duvarının arkasındaki yoldan geçen bir araba sesi duyduklar ve duvara doğru hızla tırmanarak arabanın dikkatini çekmeye çalıştılar. Araba aniden durdu ve içinden bir kadın indi. Arkalarından koşan güvenlik görevlisi çok yaklaşmıştı. Bu sırada orada kendilerine yapılan zorbalıklarla ilgili yazmış oldukları yazıların yer aldığı kâğıdı Georgina kadına uzattı. Kadın kâğıdı aldı ve hayretler içerisinde çocuklara baktı. Arkadan yetişen görevliler Sally ve arkadaşlarını aşar topar duvardan çekerek indirdiler ve binaya doğru sürüklédiler.

Arabanın önünde öylece kalan kadın kâğıdı açıp okudu ve çocukların yazdıklarını inanamayarak hemen polise koştu. Ertesi gün yurduñ önünde yüzlerce aile ve polis yurt görevlilerini protesto etmek ve onları tutuklamak için birlik olmuş hâlde bekliyordu. Gereken yapıldı ve çocuklar istediklerine kavuştu. Aralarından bazlarını daha sonra iyi kalpli aileler evlat edindi. Sally bu olay nedeniyle daha sonra yurda atanın görevliler tarafından mizahi bir yorumla "Sad Child" olarak anılmaya başlandı. Onun bu cesareti iyi niyetli yeni görevlilerin takdirlerini topluyordu.

**CEYDA GÜL**  
**5-C**

# KITTY



Klasik bir pazar günüydü. Her günde gibi yine yumağımı oynuyordum. Fakat oynamam bitmeden kapı çalmıştı ve ben bundan hiç hoşlanmamıştım. Başka bir seçenekimin olmadığını düşünerek kapıya baktım ancak kimse yoktu. Hiçbir şey anlamadan sınırlı bir şekilde yumağımı giderken yumağının orada olmadığını fark ettim. Sınırden bulduğum apartmanı yıkamak için kendimi zor tuttum. Yumağımı kimin aldığına bulmak için "kim", "nasıl" ve "ne zaman" sorularını kendime sorarak kedilerin özel gücünü kullandım. Odamın açık penceresinden baktığında siyah beyaz ve palyaço benzeri bir kedinin odama ışınlanıp ben kapıya yönelmeden iki dakika önce topumu aldığıni gördüm. Hemen dışarıya fırladım ve topu almaya çıktım. Bildiğim kadariyla kedilerin ışınlanma özelliği en fazla 10 metre ve saatte bir defa kullanılabilir. Kedi buralarda bir yererde olmalıdı... Çok geçmeden kedi gibi düşünerek tüm seslere kulak kabarttım ve yakınlardan yumağının sürütneme sesine benzer bir ses duydum. Sese doğru yürüdüğümde sokağın köşesini döndüm ve açık garaj gibi bir yerde duran en az yüz kişiyle karşılaştım. Onlara hemen top yumağımı sordum. Bir anda herkes gülmeye başladı ve sinirim iyice tavan yaptı. Rastgele orada, yerde bulunan eşyaları tekmelemeye ve bağırmaya başladım. Herkes şaşkınlık içerisinde bana baktı. Kimileri üstüme yürümek istiyor, kimileri deli olduğunu iddia eden cümlelerle diğerlerini durdurmak istiyor, kimileriyse kahkahalarını iyice yükseltiyordu. Tam bu sırada büyük bir gümbürtü koptu ve garajın içindeki hurda eşyaların hepsi domino etkisiyle birbirinin üzerine doğru devrilerek yerle bir oldu. Orada bulunan benimle birlikte yüz bir kişinin tamamı eşyalara dehşetle bakarken ayaklarımın dibinden tiz ve alaycı bir ses yükseldi: "Miyaauuuff!" Siyah beyaz, ukala kedi patisinin dibinde duran yün yumağı topu eğiliip burnunun ucuya kendinden uzaya, bize doğru yuvarladı ve hepimize içinden güldüğüne emin olduğum bir jest ile kuyruğunu havada dans ettirerek usulca oradan uzaklaştı. Biz de arkasından bakan iki yüz, iki hayret dolu göz olarak orada durmuş ve şimdiden ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyorduk...

**ALİ EMİR TAŞ-KUZEY TÜZÜNER**  
**7-A**

# TATLI YOLCULUK



Merhaba Sevgili Günlük,

Öğretmenimiz dün bize bir gezinin izin kâğıdını vermişti. Bir çikolata fabrikasına gidecektik. Bugün o geziye gittik. Oradaki çalışan anlatmaya başladı:

"Çikolatayı İspanyollar Amerika'da keşfetti. Yapımına gelirsek, istenmeyen yağlar işte bu tankın içinde eritilir. Ardından hepsi 6 cm olacak şekilde şeritler hâlinde kesilir. Çikolata banyosunun ardından sıcaklıklarını dengelensin diye soğuma aşamasına geçilir ve en son yine makineler aracılığıyla paketlenir. En son paketin üstüne son tüketim tarihi yazılır."

Herkes çok etkilenmiş görünüyordu. Çalışan anlatmaya devam etti:

"Şimdi ise sünger çikolatalı keklerin yapımına geçelim. İlk olarak kalınlığı 20 mm olan hamur ezilerek 3,5 mm kalınlığa ulaşır. Hamur kaplanarak şekillendirilir. Bu hamurun kabarma özelliği oldukça fazladır. Ardından ürünler 250 derecelik fırında pişirilir. Hemen soğutma aşamasına geçilir ve istenen sıcaklığı ulaşıldıktan sonra ürünler çikolata banyosuna girer. Üzerlerine Hindistan cevizi de dökülen ürünler paketlenir ve tüketime hazır hâle gelir."

Tüm arkadaşlarım ve ben duyduklarımıza ve gördüklerimize çok şaşmıştık. Meğer marketlerden hızlıca alıp tükettiğimiz bu abur cuburlar fabrikalarda böyle aşamalardan geçerek üretiliyormuş. Ben de bir an önce eve gidip bunları anne ve babama anlattım. Onlar da en az benim kadar şaşırıldı. Artık bir fabrikanın önünden geçenken şeffaf duvarlar varmış gibi düşünüp duvarların arkasındaki üretim serüvenini gözümün önüne getireceğim.

**DERİN TUFAN**  
**5-A**

# DAHA İYİ BİR DÜNYA



Bence dünyanın daha iyi bir yer olması için öncelikle savaşların, yoksullüğün ve eşitsizliğin engellenmesi ya da en azından azalması gerekiyor. Birçok ülkede savaşlardan dolayı çocukların eğitim, sağlık, oyun ve hatta yaşama hakları elliinden alınıyor. Yani kısaca dünyada barış, saygı ve yardımlaşma olması gerekirkent bunlar sектeye uğruyor. Dünya günden güne sera gazları, hava kirliliği ve çeşitli atıkların yol açtığı sorunlar yüzünden kirleniyor ve pek çok canlı yok oluyor. Bunları düzeltmek bizim elimizde. Karbon salımımızı en aza indirebilir, geri dönüşümü sağlayabilir ve mümkün olduğunda az atık ile yaşamaya çalışabilirim. Yapabileceğimiz daha çok şey var. Yeter ki bunlar üzerine düşünüp bilinc kazanalım. Unutmayalım ki dünya bizim ellerimizde. Onu yaşatmak bizim sorumluluğumuzda. Siz de her gün kendinize şu soruyu sorarak güne başlayabilirsiniz: "Dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için ben neler yapabilirim?"

**MANA SU ÇELEBİ**  
**5-C**

# HASTANE



Bir sabah uyanlığında küçük bir odadaydım. Hastane odası mı yoksa hücre mi belli değildi. Küçük camdan içeriye sızan güneş ışıkları gözümü alıyordu. Neredeydim ben?

Panikle etrafıma bakındım ve bir kapı gördüm. Kulpu çevirip döndürmek yetecekti. Yataktan kalktım ve kulpu gevirdim. Güneş ışıkları yeniden gözlerimdeydi. Arkadan bir müzik sesi ısitmeye başladım. Hemen koridora çıktım. Karanlık ve upuzun bir koridordu. İkiye ayrılmıyordu. Korkuyordum. Yavaş adımlarla sola doğru yürümeye başladım. Kimse yoktu. Işıklar yanımıyordu. Buradan nasıl çıkacaktım?

Aniden müzik sesi kesildi. O an bir şeyler olacağını anladım. Ardından bir ayak sesi duydum. Karanlığın içinden belli belirsiz bir siluet bana doğru yürüyordu. Koridorun sağından da aynı anda bir ses geldi ve döndüğümde yere düşmüş bir sandalye gördüm. Sandalyenin yanında ellerinin üzerinde yüzüstü duran, hareketsiz biri vardı. Neden kırımdadığını anlayamıyordum. Üzerinde koyu renk, uzun, tek parça bir giysi vardı. Yüzünü seçemiyordum. Bir anda koridordaki içecek otomatının ışığı yanıp sönmeye başladı. Tekrar sola döndüm. Bana doğru yürüyen kişi yaklaşıyordu. Sağdan da bir kırırtı geldi. Hareketsizce yerde duran kişi ellerinin üstünde hızlıca bana koşmaya başladı. İki tarafında bana doğru yaklaşan bir bilinmezlikle doluyken aniden az önce çıktığım odaya girdim ve bir anda kendimi bir ormanda buldum. Sağa sola döndüm ve ellerime baktım. Nefesim kesilecekti. Arkama baktığında kimse yoktu. Bu bir rüya olmalıydı. Acaba zihnimin bir oyunu müydu? Sizce ben ne yaşıyordum?

**TALHA EMİR TAŞTAN**  
**6-D**

# LIA'NIN DÜNYASI



Bir zamanlar çok uzaklardaki bir krallıkta Lia adında tatlı mı tatlı bir kız yaşamış, Lia ve ailesi gezmemi çok severmiş. Her hafta sonu evlerinin yakınındaki ormana gider, hava kararincaya kadar piknik yapıp oynarlarmış. O güne kadar da hiç sorun çıkmamış. Yine bir hafta sonu ormana doğru yola çıkmışlar. Ailesi piknik masasını hazırlarken Lia sabırsızlanmaya başlamış. Bir süre sonra iyice sıkılmış ve mangal yakılıncaya kadar ormana doğru yürümeye karar vermiş. Gezinirken çok güzel, bembeyaz bir kelebek görmüş ve peşinden giymeye başlamış. Onu takip edeyim derken ormanın içinde epeyce ilerlemiş. Geri dönüp baktığındaysa yolu bulamayacağını fark etmiş. Bir sağa, bir sola doğru hareket etmiş ama hayır, yolu bulamamış. Tam bu sırada aniden duyduğu hırıltıyla sıçrayıvermiş. Karşısına heybetli bir aslan çıkmış. Lia ne yapacağını şaşmış, "Korkma çocuk" demiş aslan, "Sana zarar vermem. Adın nedir?" Lia küçük dilini yutmak üzereymiş. Sesi titreyen cevap vermiş: "Aaa-dım Lia. Ormanda geziyorum sa-sadece. Yolumu kay-kaybettim." Aslan yavaşça Lia'nın etrafından dolaşarak onu süzmüş. "Yardım edebilirim sana. Sırtına atla ve gözlerini kapa." Lia bir anda büyük bir cesaretle aslanın sırtına atlamış ve gözlerini kapatmış. Ormanda yol alırken burnuna gelen kokular, yüzüne çarpan rüzgârin sesi, kulağına degen kuş sesleri ve uçma hissi eşliğinde birkaç dakika yol almış. İçindeki o korku yerini güvene bırakmış. Böyle bir şey yaşayacağını hiç düşünmezmiş.

Gözlerini açtığında şaşkınlık içerisinde kendisine bakan anne ve babasını görmüş. Annesi elindeki sebzeleri yere düşürmüştür. Babası ise elindeki mangal maşasıyla ağızı açık kalmış bir şekilde ona bakıyordu. Annesi bir anda kendine gerek Lia'ya doğru koşmuş, "Tatlim ne oldu?" Lia gülmemiş: "Hiiç sadece bir arkadaşım bana buraya kadar eşlik etti." Yüzünde kendinden emin bir ifadeyle annesinin yanından geçerek piknik masasından bir elma alıp ısımmış ve yere oturmuş. Babası ve annesi birbirlerine bakmışlar. "Lia, yine hayal dünyasında. Gözlerin kapalı bir şekilde koşarak çalıların arasından çıktı. Yüzünde de kocaman bir gülümseme vardı. Kim bilir zihninde yine neyin hayaliyle gezip dolaştın?" Annesi eklemiştir: "Alemsin Lia, yine bizi hem şaşırtın hem gülümsettin."

**NİSA UYGUN**  
**6-D**

# TUHAF BİR GECE



Bir varmış bir yokmuş, çok uzak diyalarda bir kız yaşarmış. Bu kızın adı İlda imiş, Gözleri yaprak gibi yeşil, saçları bir tilki kürkü gibi kızılmış. İlda o görünüşüyle herkesi büyülermiş. İlda bir gün yolda gezerken bir taş görmüş, O taşı çok beğenmiş ve almış, O akşam cebinden taşı çıkarıp odasındaki dolabın üstüne yerleştirmiş. Tam yatağına giderken arkadaşı Meg onu aramış; "İlda tarih sınavını öğretmen yarına almış, İlk sınav notlarını beğenmediği için bu sınav zor olacakmış" demiş. İlda çok üzülmüş çünkü hem kitabı okulda kalmış hem de tarih konusunda çok kötü olduğunu, bu sınavda başarısız olacağını düşünmeye başlamış. Ardından kısa süre sonra düşünceler içerisinde uykuya dalmış, saat gece yarısını gösterirken İlda bir anda gözlerini kamaştıran bir ışık nedeniyle uyanmış. Odasında ışıl ışıl parlayan taşı görmüş, İlk önce irkılmış ve korkmuş, Ardından taşıın hemen yanında bir tarih kitabı olduğunu görmüş. Hayretler içerisinde kitabı evirip çevirmeye başlamış. Bunun nasıl olabileceğini düşündükten sonra cevap bulamayacağını anladığı için kitabı alıp çalışma masasına geçmiş, İçinden şu cümleleri de geçirmeden edememiş; "Keşke başka bir şey isteseydim... Bir paten... Yeni bir bilgisayar... Bir oyuncak!"

**DOĞA IRMAK YEŞİLKAYA**  
**5-C**



Bundan sonraki sayfalarda siz de kendi yazılarınızı yazabilir, yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz.



**SAYFAYI  
ÇEVİR!**





# 1. BÖLÜM: HİKÂYE TAMAMLAMA

"Orman yolunda arabayla ilerliyordum. Akşam olmak üzereydi. Yol giderek daralıyor ve ağaçlar sıkışıyordu. Aniden arabam arızalanınca yol kenarında durdum. Arabadan indim ancak ne yapacağımı dair bir fikrim yoktu. Telefonum çekmiyordu ve yoldan geçen kimseler yoktu..."

Yukarıda giriş kısmı verilen hikâyeyi devamini getirerek siz tamamlayınız.

## **2. BÖLÜM: ŞİİR YAZALIM**



Aşağıdaki kelimeleri kullanarak ve kendiniz de kelimeler ekleyerek  
"anlamlı" bir şiir yazınız.

NOT: Bu kelimelerin tamamını kullanmak zorunlu! :)

Trafik polisi, elma, orman, pastane, okul, havlu, bilgisayar, kaşık, çatal, mum, araba,  
çiçek, akşam, limonata, düğün, sevgi, heyecan.

## 3. BÖLÜM: RESMIN ANLATIKLARI

Görselde yer alan resmi inceleyiniz.

Sizce nasıl bir hikâyesi var?

Hayal gücünüzü kullanarak bu resmin öyküsünü yazın  
bakalım!





# KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

EFLİN MİNA TAŞTAN

BERİL YILDIRIM

ZEYNEP TUANA SEVİNÇ

DEMİR KILIÇ

YUNUS EMRE ARSLAN

TALHA EMİR TAŞTAN

KUZEY TÜZÜNER

ALİ EMİR TAŞ

EGE KIRCIOĞLU

DEMİR SEZGİN

DENİZ GÜRBÜZ

MELEK UYSAL

ARAS DENİZ ÖZDEMİR

TUNA YALÇINKAYA

